

ΑΠΟ ΤΑΣΟ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ

Στη θέση του Προέδρου της Δ.Ε, προσφέροντας τις υπηρεσίες μου ανιδιοτελώς, δεν βρέθηκα ούτε γιατί το επεδίωξα, ούτε γιατί προσέβλεπτα σε οτιδήποτε, ούτε φυσικά για να παραμείνω, αναλαμβάνοντας μάλιστα ευθύνες που δε θα καταδεχόταν να αναλάβει κανείς έχοντας την γνωστή σε όλους δική μου προϊστορία.

Βρέθηκα προεκλογικά επιστρατευμένος από τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να βοηθήσω τον ίδιο και την παράταξή μας, που με νεότερη απόφασή του μετεκλογικά παράτεινε την παραμονή μου στη θέση αυτή. Δέχτηκα και την απόφασή του αυτή, που τόσο ενόχλησε ορισμένους, γνωστούς άλλωστε, που θεωρούσαν την παρουσία μου εμπόδιο στις επιδιώξεις τους αλλά και ορισμένους άλλους που ταυτίστηκαν μαζί τους, έχοντας μοναδική φιλοδοξία να ολοκληρώσω το συντομότερο την αποστολή που μου εμπιστεύτηκε ο Πρωθυπουργός και να αποχωρήσω όρθιος, συμβάλλοντας προηγουμένως στην αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων της Δ.Ε. και στην αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου της.

Προ μηνών πιστεύοντας πως ολοκληρώθηκε η αποστολή μου, από τη στιγμή που αφέθηκα αβοήθητος, ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό για την αμετάκλητη πλέον απόφασή μου να αποχωρήσω αμέσως, μετά από τον ορισμό του αντικαταστάτη μου.

Περιμένοντάς τον, σεβόμενος τον εαυτό μου, αντί να φυγομαχήσω και να εξαφανιστώ με συνέπεια το ικλείσιμο της Δ.Ε. όπως μανιωδώς επεδίωκαν ορισμένοι, στάθηκα όρθιος και σιώπησα παραβλέποντας και παρακούγοντας πάρα πολλά.

Υπό την έννοια αυτή δέχτηκα με ανακούφιση την απόφαση της αντικατάστασής μου και την επιλογή του Ιωακείμοβιτς, φίλου μου από παλιά, που ήδη τον διαβεβαίωσα πως θα τον στηρίξω ανυπόκριτα με όλες μου τις δυνάμεις στις ευθύνες που αναλαμβάνει.

Αποχωρώντας πέρα από τις αυτονόητες ευχαριστίες μου στον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και την συνεργασία μας, θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου:

Στις χιλιάδες των στελεχών και των φίλων της παράταξής μας που μας εμπιστεύτηκαν και μας συνέδραμαν στο έργο μας.

Στους Βουλευτές του Νομού, στους Προέδρους των Δ.Α.Κ.Ε και της ΟΝΝΕΔ για την άψογη συνεργασία μας. Στο Διευθυντή της Δ.Ε. κ. Καλλίτση για την ανεκτίμητη συνεισφορά του, στον συνεργάτη μου από παλιά κ. Ίλικο Ανδρέα και τον κ. Ελευθερίου, χάρη στους οποίους τα γραφεία της Δ.Ε. έμειναν ανοιχτά και λειτούργησαν σε πείσμα όσων λόγω και έργω επεδίωκαν την απαξίωση και το ικλείσιμό τους.

Με εκτίμηση
Τάσος Σπηλιόπουλος
Καθηγητής Πανεπιστημίου
Τέως Υπουργός και Βουλευτής